

DIN 2660 KALENDER

Aktivitetsskalendar, april 2022

Klassen i Klydebo

Et stærkt fællesskab i leg og læring

Livshistorier

Med elevernes egne ord



Åbning af terrassen i Café 13


Live-musik og grillhygge



Påskefrokost i Café Perlen

Med klassisk påskebuffet





KLASSEN I KLYDEBO

Et stærkt fællesskab i leg og læring

Egentlig hedder det "dansk som andet-sprog, samfundsfag og matematik 9. eller 10. klasse", men lærere og elever kalder det bare for "Klydebo", fordi de har til huse i det nyoprettede boligsociale aktivitetshus i Albjergparken 55, som tidligere har været en daginstitution med samme navn.

Tilbuddet er åbent for alle, der gerne vil tage en 9. eller 10. klasseeksamen og modtage S.U. under uddannelsen. Det nuværende hold består af kvinder i alderen 23-49 år, som alle har et mål om at læse videre, når de har fået deres eksamensbevis. Det er Vestegnens HF & VUC, der i samarbejde med Brøndby Strand Projektet har oprettet det lokale tilbud i Albjergparken. Din 2660 Kalender har talt med lærer Stine Prammann, der står for undervisningen i dansk.

Livshistorier

I Klydebo er holdet netop blevet færdige med et tema, de kalder "Livshistorier". Gennem arbejdet med emnet har de lært hinanden bedre at kende på holdet. Stine Pramman har tidligere været lærer på SOSU-skolen, hvorfra hun har gode erfaringer med dette tema. Hun fortæller, at arbejdet med livshistorierne har været en stor succes: "Elevernes livshistorier blev så gode, at jeg spurgte, om vi ikke skulle vise dem frem. Den var kvinderne med på, og de har selv lavet invitationen og besluttet, hvem der skulle inviteres. Det har været et fantastisk projekt." Stine er også glad for at have fået et større indblik i sine elevers liv: "Alle kvinderne har nogle spændende historier".

På tur til Dragør

Efter at have arbejdet med kvindernes personlige historier, var det Stines tur til at dele ud af sit liv. Derfor tog hele klassen på tur til Stines hjem i Dragør.

Her viste Stine eleverne sit hjem og sin by. Og netop Dragør er en historisk by med masser af historie, kultur og sjove traditioner, som eleverne sugede til sig. Stine Pramman fortæller, at udflugter er en vigtig del af undervisningen i Klydebo. "Turene er med til at styrke elevernes viden om Danmark og det danske samfund. Vi har også været en tur på Nationalmuseet inden vinterferien. Hvis eleverne har en forståelse for udviklingen i det danske samfund, bliver de bedre til at kunne forstå de tests, som vi læser og arbejder med. Turene styrker også sammenholdet imellem os, og det har bare været meget hyggeligt".

For Stine er det vigtigt at variere undervisningen, da hun mener, at det skaber det bedste læringsmiljø. I Klydebo tager de på ture, laver udstillinger, danser og dyrker gymnastik. "Motivationsformer og forskellige læringsstile er vigtige for mig. Det skal være sjovt og lærerigt at gå i skole. Klydebo er en gammel børnehave, hvor vi har masser plads og mulighed for undervisnings-differentiering og variation. Bevægelse i undervisningen er også vigtigt, og noget jeg har været vant til at sammentænke med min undervisning fra SOSU." Stine fortæller desuden, at fællesskabet i klassen er noget helt særligt: "De er bare så gode til at hjælpe, samarbejde, hygge og yde omsorg for hinanden. Jeg er meget imponeret over, hvor gode de er til at løfte i flok. Det er virkelig skønt at komme på arbejde hver dag og have sådan nogle fantastiske og engagerede elever."

Fjerkræ, fort og fastelavn

Din 2660 Kalender var med på turen til Dragør, som blandt andet gik til Gåserepublikken, Dragør Fort og ikke mindst optøget af pyntede heste og ryttere i forbindelse med den traditionsrige fastelavns-fejring, som er helt særlig for Dragør. På turen talte vi med Javeria, der

går i 9. klasse i Klydebo, og som tydeligvis var begejstret: "Det har været en meget hyggelig og fantastisk dag. Vi var mange spændende steder, ikke mindst den gamle bydel med de smukke, gamle huse. Jeg har boet i Danmark i 12 år, men det er første gang jeg er i Dragør. Det har været virkelig interessant".

Drømmeuddannelsen

Vi talte også med Javeria om hendes tanker om skolen, og om hvad hun drømmer om. For Javeria giver det god mening at starte i skolen i Klydebo netop nu i hendes liv: "Jeg har tre piger, to går i skole og en går i børnehave, så jeg har tid om morgenen. Jeg ville gerne bruge min tid på at uddanne mig og på at lære dansk." Ligesom for mange af de andre kvinder på holdet i Klydebo, er skolen et trin på vejen mod drømmeuddannelsen. "Først var jeg blevet færdig med dansk PD2 (afsluttende prøve på sproguddannelse, red.) men følte ikke, at det var nok. Jeg ville gerne tage mere uddannelse. Når jeg er færdig med 9. klasse og 10. klasse, vil jeg gerne tage den 4-årige pædagog- eller læreruddannelse. Derfor er det vigtigt, at jeg er god til dansk. Efter det vil jeg få et godt arbejde."

Udover at give hende muligheden for at følge sin drøm, synes Javeria også, at Klydebo er et dejligt sted at være. Både de andre elever og lærerne er med til at skabe et trygt og godt læringsrum: "Hver dag i pauserne og også i fritiden, hygger vi og snakker. Der er et godt sammenhold i klassen. Vi er også heldige, fordi vi har virkelig dygtige lærere. Stine og Anders er rigtig gode og meget hjælpsomme."

Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen i Klydebo, så tag fat i Nadja Munck von Platen på nmp@bo-vest.dk eller 6035 4692.

Klassen i Klydebo på Dragør Fortet.



Hjemme hos lærer Stine Prammann.



CAFÉ 13

Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Stor brunchbuffet

Søndag den 3. april kl. 10-13

Med alt hvad hjertet kan begære fra den klassiske brunch-menu. Hertil kaffe, te og juice ad libitum. Bestil gerne bord på forhånd på tlf. 43738125. Pris: 98 kr. for voksne og halv pris for børn under 12 år.

Foredrag: Otto Brandenburgs liv

Torsdag den 7. april kl. 14-16

"Fra Four Jacks til Danmark første Teenageidol": Claus Hagen Petersen tegner et portræt af Otto Brandenburg og de andre musikere, der var med til at introducere rock 'n' roll i slut-50'ernes Danmark. Tilmelding på tlf. 9163 9250. Pris: 100 kr. (50 kr. for pensionister, ledige eller efterlønnere). Bestil Café 13's tilbud: 2 stk. smørrebrød og en øl/gl. vin for 50 kr. på tlf. 4373 8125.

Påskefrokost

Fredag den 8. april kl. 12-16

Invitér familie og venner med til påskefrokost, hvor vi serverer lækker påskebuffet med alle klassikerne. Pris: 125 kr. Tilmelding i caféen på tlf. 4373 8125.

Påskeferie

Vi har lukket fra mandag den 11. april til mandag den 18. april.

Banko

Tirsdag den 19. april kl. 19.15

Kommer man tidligere kan man spise dagens menu, som denne aften er kyllingebryst med lun spinatsalat og grov bulgur. Bestil gerne i forvejen på tlf. 43738125.

Fredag den 22. april

Lukket for aftenspisning pga. arrangement.

Danmark spiser sammen

Mandag den 25. april kl. 16-17.30 og kl. 18-19.30

Fællesspisning: Hele Danmark spiser sammen i uge 17 - og det gør vi selvfølgelig også i Café 13. Der vil være to runder, og det er gratis at spise med, men man skal tilmelde sig i cafeen på tlf. 4373 8125 eller via www.danmarksspisersammen.dk. Menu: Timianmarineret kyllingebryst, nye kartofler, skysauce og gratineret broccoli samt citronfromage.

Terrasseåbning med grillbuffet og musik

Fredag den 29. april

Vi åbner vores dejlige terrasse for sommeren. Det fejrer vi med en lækker grillbuffet og lidt dejlig musik. Bestil gerne i forvejen på tlf. 4373 8125. Pris: 125 kr.

CAFÉ PERLEN

Hallingparken 5
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8.00-19.30
Tirsdag og torsdag kl. 8.00-14.00

Påskefrokost i Perlen

Torsdag den 7. april kl. 11-13

Vi byder indenfor til en herlig påske-buffet i Café Perlen. Så er du sulten for sjov og lyster lidt god frokost skal du bare komme forbi mellem kl. 11-13. Pris: 70 kr. God påske til alle.

Påskeferie

Vi holder lukket fra mandag den 11. april til mandag den 18. april.



LIVSHISTORIER

Med elevernes egne ord

Som du kunne læse i artiklen om 9.-10. klasse i Klydebo, har eleverne arbejdet med temaet "livshistorier". Et arbejde der mundede ud i en udstilling for familier og venner den 3. marts. Din 2660 Kalender har fået lov at bringe tre af elevernes spændende livshistorier nedenfor. God læselyst.

Maryams livshistorie **Min barndom**

Jeg tror, at min livshistorie er anderledes fra andres, fordi jeg er født i Kabul, hovedstaden i Afghanistan. Mine forældre fik otte børn, seks piger og to drenge, jeg var nummer syv i rækken. Min mor har fortalt mig, det var en meget hård tid, da jeg blev født, fordi min familie måtte flygte til Pakistan. Der var krig i Afghanistan, min far arbejdede som finansminister, han var i fare, og derfor måtte vi flygte.

Jeg synes, jeg er den heldigste kvinde i hele verden, fordi i afghansk kultur er det normalt, at hvis en mand får flere døtre, får de ikke så meget opmærksomhed fra deres far. Min far gav mig masser af kærlighed og kaldte mig SHURKIA, der betyder taknemmelighed.

Ungdom

I Pakistan gik jeg i skole, på college og senere universitet. I 2005 kom jeg til England og fik også et diplom i sundhed fra Leeds Universitet. I England mødte jeg min mand, Khalid, og vi blev gift i 2008.

Voksen

Nu har vi tre børn, en dreng og to piger, og bor sammen i Vallensbæk, hvor vi har det godt. Nogle gange jeg er meget træt, fordi der er meget på min skulder. Det

er kun mig, der skal passe på mine børn, min mand og mig selv. Min drøm er at blive politiker, ligesom min far var.

Nadras livshistorie

Jeg hedder Nadra, er 25 år gammel og har tre børn, en pige på otte år og to drenge. Resten af min familie bor i Sverige. Men jeg er født og opvokset i Somalia. Mine forældre fik seks børn, fem piger og en dreng, og jeg er den næstældste. Min mor hedder Halima, hun er god at bo sammen med, fordi hun elsker at lytte til folk og er altid glad og sød.

Jeg elsker min familie, når vi holder ferie sammen med dem i Sverige, bruge vi det meste af ferien på at lege, have det sjovt, hygge, spise sammen, udveksle samtaler og snakke om fortiden. Vi taler om de svære, men også smukke barndomsdage, som er uudslettelige fra alle vores minder. Det meste af tiden går vi ture eller løber i skoven, og vi føler os ikke trætte for det meste før efter en lang distance. Jeg kan også godt lide at gå til floden for at svømme med mine børn og brødre. Med hensyn til min eneste bror, han har travlt det meste af tiden, fordi han er fodboldspiller på et af holdene i den svenske by Karstad. Min bror elsker fodbold, men den interesse deler jeg med ham.

Livet var hårdt i Somalia, men også i starten da jeg kom til Danmark som 17 årig, fordi jeg var alene og væk fra min familie, der fik opholdstilladelse i Sverige. Mit liv har været svært med mange vanskeligheder og udfordringer, men jeg overkom dem, og HERFRA begyndte min rejse i dansk sprog og matematik først på

sprogskolen og nu hos VUC, hvor jeg er i gang med at forbedre mit sproglige og matematiske færdigheder.

I min fritid går jeg til fitness og træner mange forskellige øvelser i kroppen. Jeg kan godt lide at bruge tid sammen med mine børn, og vi elsker at opdage noget nyt. At rejse kan jeg godt lide, fordi man smager mange forskellige former for mad. Min drøm er at blive læge eller kvindelig advokat. Jeg kan lide at læse.

Javerias livshistorie

Mit navn er Javeria, jeg er 36 år gammel og kommer fra Pakistan. Jeg har fire søskende, som er tre brødre og en søster. Vi er opvokset i en lille by, som hedder Haripur nær ved Islamabad. I Pakistan har jeg gået i skole og studeret i 16 år, efter jeg blev færdig, arbejdede jeg for en organisation i to år. Da jeg var 24 år gammel, blev jeg gift, og efter to års ægteskab flyttede jeg til Danmark.

I 2011 kom jeg til Danmark, fordi min mand boede her. Det var meget svært for mig at forlade min familie, men jeg blev meget glad at komme hertil, fordi der var så mange søde og hjælpsomme mennesker i Danmark.

Jeg har tre børn, som er meget smukke og hjælpsomme. I tre år har jeg arbejdet med børnepasning, og jeg er færdig med mit dansk PD2. Nu er jeg startet i 9. klasse, og jeg prøver virkelig at bestå med nogle gode karakterer. Efter 9. klasse vil jeg gerne læse til pædagogisk assistent, fordi jeg godt kan lide at arbejde med børn. Det var min livshistorie, og jeg meget glad for mit liv.